

## Vivaldi – Efterår – tekst

Byger, blæst og jord-sjask, nu har naturen stor-vask, for nu skal der renses ud //  
Gå en kom-i-form tur, når vejret det gør storm-kur med regnvand og renselud //  
Gå en tur for dølen, det rusker op i sjælen, og hvirvelvindet hvirvles sindet  
gennem skindet, når det er efterår. // Hvirvelvindet hvirvles sindet gennem skindet  
når det er efterår.

Lunt bag mur og rude mens det er koldt der-ude, der buldrer den åbne ovn //  
Egetræets kævler, de flammer op og skælver og hvisker farvel fra skov'n! //  
Haren ligger spækket. Fasanerne er stækket, for bordets glæder sammen-kæder  
Tid og steder, når det er efterår. // Bordets glæder sammen-kæder tid og steder  
Når det er efterår.

Man bliver ør og svimmel, når både jord og himmel så  
pludselig står i ét. // Torden-skyller trommer og fuglesang forstummer, når  
vejrliget vrisser vredt. // Skovens farvelade den mister hvad den havde af  
blade, og kronen er ik' en krone værd. // Bonden gemmer harven og  
ræven lukker graven, og larven pupper sig selv med stort besvær //

Under muld og rodet bli'r livets kræfter modnet i  
skovdybets dybe blund. // Solens kraft er borte og dagene er korte, som  
livs-dagens sidste stund. // Og mens tiden iler, og timerne de piler, så  
hviler naturen med god samvittighed. // Livets barometer det  
driller vejrprofeter. Sct.Peter ved mer' end de andre ikke ved

Stille stunder. Danmark blunder neden-under, når det er efterår //  
Stille stunder. Danmark blunder, nedenunder, når det er efterår //  
Hornet gjalder! Jagten kalder! Grønne mænd på liste-tær! Hjort og hare er i fare  
på den sidste færd (på den aller-sidste). Jagt kalder. Skud knalder. Vildt falder. Død føles  
nær. Hundene hyler glammende, hylene virker lammende! Jægerne fyrer  
flammende, skuddene virker lammende! Hornet smælder og fortæller  
jagten er forbi. Manddoms hæder. Jæger-glæder! Skoven ligger lig.

Slud og pløre. Dårligt føre uden døre når det er efterår.

Slud og pløre. Dårligt føre uden døre når det er efterår.